

prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

2. 't Is Kerstmis, 't is Kerstmis, 't is Kerstmis overall!
We laten nog steeds horen dat Jezus is geboren
dus wensen wij elkaar: Prettige kerstdagen, prettige kerstdagen,
prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
3. 't Is Kerstmis, 't is Kerstmis, 't is Kerstmis overall!
Het is allang geleden maar nóg is er geen vrede
dus wensen wij elkaar: Prettige kerstdagen, prettige kerstda
prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Orgelspel



TEL JE MEE?



JE TELT MEE!

Gelukkig Kerstfeest!

Zingen: **Lied 496: 1 en 2**

1. Een ster ging op uit Israël na duizend en één nacht
Een oud verhaal werd doorverteld, een lied klonk
Dit was het uur van onze God, een mensenzoon
die onze naam draagt en ons lot die nacht begon
2. De herders hebben het gezien in de geboortestal
daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat over
Daar was het leven argeloos, verlost en waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd

GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden – stilgebed – onze Vader...

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: **Lied 496: 3**

3. Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nie
waarin de wereld wordt bewoond door uw gerech
Dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na
dan zingt de schepping weer dit lied tot in de glori

Zending en zegen: V: ...

L: Amen, amen, amen *(gezongen)*



¹³Plotseling was er bij de engel een hele groep engelen.
Ze eerden God en zeiden: ¹⁴'Alle eer aan God in de hemel.
En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'

Kom nu, o koning nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Refrein: Komt laten wij aanbidden, komt laten wij
komt laten wij aanbidden die koning

Zingen: **Lied 481: 1**

Welkom en mededelingen

1. Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuwgeboren Heer!
Vred' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld!
Voeg u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem voor het kind van Betlehem!
Hoor, de eng'len zingen d' eer van de nieuwgeboren Heer!

INTREDE

Drempelgebed

Aansteken van de kaarsen

Bij de kerstkaars: Vreugde is ontstoken deze nacht
de hemel is gaan gloren met licht
warm en zacht: Christus is geboren

Lezing: **Lucas 2: 15-20** *BGT*

¹⁵Daarna gingen de engelen terug naar de hemel.

De herders zeiden tegen elkaar: 'Kom, we gaan naar Betlehem.

Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.

¹⁶Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef

en in een voerbak lag het kind. ¹⁷Toen de herders het kind zagen

vertelden ze wat de engel over hem gezegd had.

¹⁸Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de

herders. ¹⁹Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef

nadenken over wat de herders gezegd hadden.

²⁰De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God

en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden.

Want alles was precies zo als de engel gezegd had.

Intredelied: **Psalm 98: 1 en 3**

1. Zing een nieuw lied voor God de Here,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,

Zingen: **Lied 481: 3** (*Liedgroep*)

3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft.,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie leat Gij af ons tot redding uit het graf.

1. Eer zij God in deze dagen, eer zij God in onze tijd.
Mensen van zijn welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.
2. Eer zij God die onze Vader en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
3. Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen peis en vreê, Kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.

DE SCHRIFTEN

Gebed van kerstmorgen

Verhaal voor de kinderen

Lezing: **Jesaja 52: 7-10** NBV

52 ⁷Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sjon zegt:
'Je God is koning!'
⁸Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sjon.
⁹Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,

1. Nu zijt welkome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.
3. Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
'Gaat naar gene straten en gij zult Hem vinden kla
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.

Lezing: **Lucas 2: 1-14** *Bijbel in Gewone Taal (BGT)*

2¹In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus b
Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten
²Het was de eerste keer dat dit gebeurde.
Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië b
³Iedereen moest geteld worden in de plaats waar z
vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op re
⁴⁻⁵Ook Jozef moest op reis.
Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Ju
Want hij kwam uit de familie van David, en David k
Jozef ging samen met Maria naar Betlehem.
Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwa
⁶Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd he
⁷Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria w
een doek, en legde hem in een voerbak voor de die
Want er was voor hen nergens plaats om te slaper
⁸Die nacht waren er herders in de buurt van Betleh
Ze pasten buiten op hun schapen.
⁹Opeens stond er een engel tussen de herders.